

Dorp in de kijker

Mijn vrouw is van Limburg. Dat is geen wereldnieuws, dat weet ik. Maar heb je er al eens over nagedacht hoe je Meulebeke, dorp in de kijker, moet voorstellen aan iemand die van een provincie komt waar toerisme en marketing hoogtij vieren? En toch.



De verdoken charmes van Meulebeke

“Waar ligt dat?”, was de eerste vraag die ze me stelde. Over Ardoorie, Emelgem, Oostrozebeke, Pittem en Ingelmunster als buurgemeenten moet ik niet spreken. Stad Tielt doet wel een belletje rinkelen. Winkels, weet je wel. “Evy Gruyaert komt van hier”, zeg ik terwijl ik de wagen parkeer op de immens grote Markt. Helaas noodgedwongen in de volle zon. “Een terrasje”, merkt Christine, mijn vrouw dus, verwonderd op. “Straks”, zeg ik haar. We gaan eerst wat sfeer snuiven. Evy Gruyaert had duidelijk al goodwill losgeweekt.

Sint-Amanduskerk

Ik ben helemaal geen kerkganger maar naast de **Sint-Amanduskerk** kan je hier echt niet kijken. Ze domineert. Echt zoals vroeger. Het kleine Kerkstraatje ligt er nietig bij maar in tegenstelling tot vele andere gemeenten ligt het er nog in oorspronkelijke toestand. “Neogotiek” merk ik op. Mijn vrouw kijkt me schamper aan.



Fontein voor het gemeentehuis



Het standbeeld van de beer

Berengemeente

“Is dit hier een bloemengemeente?”, vraagt ze. “Onder andere, maar vooral een **berengemeente**”, antwoord ik naar waarheid. Ze begrijpt het niet.

“Filips De Beer kreeg in 1515 de heerlijkheid Meulebeke in handen en zo werd de beer het symbool van de gemeente.” Ze lacht. “Hoor jezelf bezig, alsof je een echte historicus bent.” “Ik heb mijn huiswerk gemaakt”, reageer ik wat verongelijkt. “Kijk daar staat de beer”, wijs ik het standbeeld aan. We stappen er heen. “Naast een **standbeeld** van

De neogotische Sint-Amanduskerk





Schilder en schrijver Karel van Mander, een beeld van Rik Vermeersch

de beer, een **berenroute**, de jaarlijkse **Beerkensworp**, de **berentaart**, de plaatselijke lekkernij de **'Meulebeekse beerkes'** en het bier de 'berentemmer', heeft de gemeente op haar feestkalender ook de Meulebeekse Berenfeesten prijken", zeg ik niet zonder trots. "Jij bent een echte beer", lacht Christine. "Het beeld is van de Meulebeekse kunstenaar Frans Vercootere. Op de parochie Marialoop heeft hij ook 'Le Combat de Marialoop'. Naast Marialoop zijn er nog twee parochies: De Paanders en 't Veld. In totaal telt Meulebeke ongeveer 11.000 inwoners."

Karel van Mander

"Wie staat daar aan de overkant?", vraagt Christine. "Schilder en schrijver Karel van Mander." "Nooit van gehoord", geeft mijn vrouw toe.



Het art-decogebouw van de voormalige brouwerij Vondel, nu cultureel centrum

"Hij werd hier in 1548 geboren en werd vooral bekend om zijn 'Schilder-Boeck' dat het leven van schilders uit de Oudheid, Italië en Nederland beschreef. Het beeld is van Meulebekaar Rik Vermeersch." "En daarachter is het gemeentehuis?", vraagt Christine. "Zeker weten. Je moet echt eens binnengaan." "Het lijkt me niet zo aantrekkelijk te zijn", werpt ze op. "Laat je niet misleiden door uiterlijkheden", filosofer ik. "Ook goed" en ze duwt de deur open. "Waw", is het enige wat ze nog kan zeggen.

Via van Mander naar Vondel

"Kom ik zal je nog iets tonen", zeg ik haar en troon haar via de Karel van Manderstraat mee naar de voormalige brouwerij Vondel. Het art-decogebouw doet nu dienst als cultureel centrum. "Mooi en functioneel", zegt ze. "Yes", denk ik. "Meulebeke is bezig haar te verleiden." Via de Baljuw Vermeulenstraat komen we in de Hoogstraat waar een aardig klassiek huis indruk maakt. Er hangt een bordje van een vastgoedkantoor maar het is duidelijk geen speek voor onze bek. We belanden nu in de Kerkstraat. "Dit heeft ook iets", zegt Christine. "Alleen jammer dat er niet meer winkeltjes zijn. Het zou echt een straatje uit een Zuid-Europees stadje kunnen zijn."

Groene long

"En nu gaan we naar de groene long" zeg ik terwijl we de fontein op de Markt passeren, rechtdoor gaan en de Kapellestraat volgen tot aan het **Domein Ter Borch**. "Het mekka voor de sportievelingen, goed voor 19 hectare groen en ontspanning. Je kan hier naast voetballen en lopen ook skaten en vissen. En er is het kindvriendelijk zwembad. Wist je dat



Interieur van het gemeentehuis van Meulebeke



De groene long van Meulebeke, domein Ter Borch



De groene long



Kasteel Ter Borch

Meulebeke vier wandelroutes, twee fietsroutes en een mountainbike-route heeft? Vroeger was deze streek vooral bekend voor zijn vlasnijverheid, nu voor land- en tuinbouw en textielnijverheid. Waarom zeg ik dat?”, vraag ik Christine. “Ja, waarom zeg je dat”, klinkt het antwoord. “Omdat je hier schitterende landschapsgezichten ziet. Puur natuur. Een hoeve, **Den Ijsbeer**, zet zelfs haar deuren open en zoals de naam al doet vermoeden maken ze hier zelf ijs.” “Is het al zo laat?”, schrikt Christine als ze naar haar gsm kijkt. “We gaan vlug nog even naar het Kasteel ter Borch kijken”, zeg ik haar. “Een kasteel met een rijk verleden maar nu ingekapseld in het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, een sportschool met internaat.” “Het kan wel een likje verf gebruiken”, oppert Christine.

Dorst en honger

Als we via de Baronielaan de Kasteelstraat ingaan, word ik een beetje nostalgisch door het zien van de wapperende vlag van Meulebeke en de straat en huizen die er al jaren de passanten verwelkomen. “Het ademt hier gastvrijheid uit”, denk ik luidop. “Zou het kunnen dat je hersenen aan het uitdrogen zijn?”, vraagt ze onschuldig. Ik lach. “Ik heb honger”, zegt ze. “Er zijn hier drie goede restaurants: de **Symfonie**, **‘t Lusthof** en **‘t Gisthuis**. We beslissen waar we eten op het terras van de **Nieuwe Leeuw**”, zeg ik haar en ik zit al. “Het is hier toch wel rustig hoor.” “Ach, het is zomervakantie, mensen zijn op reis maar er is hier wel een druk verenigingsleven”, verdedig ik als het ware Meulebeke. “En er zijn

de Berenfeesten, de grote septemberkermis met zijn Beerkenworp, de jaarlijkse tabaksomgengang op 't Veld en de wielervedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde waarbij ze de dery's nog eens van stal halen. Er hebben hier trouwens altijd goede wielrenners gewoond. Huidig profrenner Gianni Meersman is daar een voorbeeld van.” “Mag ik mijn joker inzetten?”, geeft mijn vrouw te kennen dat het welletjes geweest is. “Zie ons hier zitten”, antwoord ik. “Meer moet dat niet zijn. Charmant toch.” “Eigenlijk wel”, antwoordt ze.

© Patrick Demarest

MEER INFO:

Gemeente Meulebeke: Markt 1, 8760 Meulebeke
+32 (0)51 48 80 80 – info@meulebeke.be – www.meulebeke.be

OC Vondel: Karel van Manderstraat 26, 8760 Meulebeke
+32 (0)51 48 80 80

Domein Ter Borch: Ingelmunstersteenweg 11, 8760 Meulebeke
+32 (0)51 48 70 57

Den Ijsbeer: Vuilputstraat 90, 8760 Meulebeke
+32 (0)474 41 82 88 – info@denijsbeer.be – www.denijsbeer.be



Een lekker biertje op een terrasje, meer moet dat niet zijn...